

Afsluiting Dynamic tennis 2012-2013.

En zo is alweer een jaar voorbij en hebben we voor de 10^e keer het jaar afgesloten met een leuke avond. Normaal gingen we altijd naar een andere vereniging om daar kennis te maken met andere sporten, maar nu we eindelijk zelf een leuke thuisbasis hebben, waar van alles gedaan kan worden, zijn we dan ook in eigen huis gebleven. Net zoals voorgaande jaren was het geheim wat er ging gebeuren die avond. Het enige wat ze wisten, was dat iedereen de sportkleden mee moest brengen. Als we maar geen spelletjes gaan doen want daar moet ik niets van hebben en dan blijf ik aan het buffet zitten, zei Paul Kalfsvel. Dus alleen al om zijn gezicht te zien toen hij binnen kwam, hadden we spellen op de tafels gelegd, Rummykub, kaartspellen en een dobbelspel. Hij komt binnen, kijkt om zich heen en zegt iedereen gedag. Toen keek hij naar het Rummykubspel en zijn gezicht vertrok maar hij zei niets. Aan die tafel zaten Henk en Ineke van Duiven, John en Eugène. Het spel werd uitgepakt en ook Paul ging zich dat maar eens bekijken. Of hij gedacht heeft



"dan moet ik dat ook maar goed doen" weet ik niet, maar het werd wel heel serieus bekeken met de spelregels erbij. Ook Ineke Mom bekeek zich dat eens goed. Dat geintje was dus geslaagd vond ik zelf. Voor aanvang deed Hans een welkomstwoordje en daarna vertelde Jac wat we gingen doen. Jac had een clubkampioenschap in elkaar gezet waar ook voor gewerkt moest worden. In een envelop zaten nummertjes die een paar vormen wat natuurlijk niet voor iedereen even leuk was. Het lot bepaalde uiteindelijk wie met wie ging strijden om de club eer. Dacht je makkelijke tegenstanders te hebben en in gedachten al met de wijn naar huis te gaan dan had je pech. Voordat de partij zou beginnen met een fluitsignaal, kreeg je zomaar even te horen dat je al met 5-0 of 10-0 achterstond. Dus moest er gewerkt worden om die

partij toch binnen te halen want ook de speeltijden waren elke keer anders. Tussendoor werd er gepraat en gedronken (en zweet geveegd). Na een aantal partijen, die er hard aan toe gingen, was er een korte pauze. Op de tafels waren ondertussen schaaltes met kaas en worst gezet door Ineke Mom en mij, ook druifjes en komkommer om weer kracht op te doen voor de volgende partijen. Zo veel werk hadden de spelers andere jaren niet hoeven te verzetten en de spelers die op maandagmorgen in de Gulickhal in Tegelen spelen, hadden 's morgens al aardig wat partijtjes gespeeld (sorry jongens maar ik mocht niets zeggen). Nadat iedereen klaar was en weer in het honk aan een drankje zat, werd er nog veel nagepraat. De punten waren intussen geteld en Jac begon met de uitslagen;

- 1^e plaats Ashot en Jan 14 punten
- 2^e plaats Rinus en Ineke 8 punten
- 3^e plaats Ali en Bane 7 punten
- 4^e plaats Theo en Henk, Bram en Huub, Eugène en John 6 punten
- 5^e plaats Debby en Miroslav 5 punten
- 6^e plaats Hans en Paul 4 punten



De flessen wijn werden uitgereikt aan de winnaars en Jac kreeg uit handen van Hans een cadeau voor zijn verdiensten van 10 jaar Dynamic tennis.

Onder het genot van lekkere hapjes die Tuncay mee had gebracht (gemaakt door zijn vrouw) en warme snacks die door Eugène verzorgd werden, vlogen de uurtjes voorbij en was weer een gezellige avond voorbij. Ik wens iedereen een fijne zomer toe en op naar de volgende 10 jaar.

Nellie Hijl.